

Διαβάστε περισσότερα

Με θετικό πρόσημο ξεκινούν οι Πρόσκοποι Καΐρου



Φαντασία, περιπέτεια και εξερεύνηση ήταν τα κύρια σημεία του βιντεο-μηνύματος του Μάριου, της Όλγας και της Έντζι, των Αρχηγών Λυκοπούλων, Προσκόπων και Ανιχνευτών (αντίστοιχα), που έστειλαν στους γονείς και στα μέλη του Συστήματος Προσκόπων Καΐρου. Στις 8 Σεπτεμβρίου ένα έξυπνο, περιεκτικό και όμορφο βιντεάκι με φωτογραφίες από δράσεις της περασμένης περιόδου, έλαβαν τα μέλη των Προσκόπων Καΐρου. Στο

(συνέχεια στην 3η σελίδα)

Ημέρα μνήμης και αναστοχασμού, η εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου



Σε ιδιαίτερα μυσταγωγικό κλίμα τελέστηκε το πρωί η εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου στον ισόγειο χώρο του παλαιού κτηρίου της Πατριαρχικής Επιτροπείας στο Χαμζάουι. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία τελέστηκαν από τον Αρχιμανδρίτη π. Στέφανο και έψαλαν οι Αρχιμανδρίτες Παύλος, και Παΐσιος.

Η ατμόσφαιρα της Λειτουργίας ήταν ιδιαίτερα συναισθηματικά

(συνέχεια στη 2η σελίδα)

«Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο...στην έρημο». Η ιστορία της Κυπριακής Αδελφότητας στην Αίγυπτο



Παρουσιάζουμε ολόκληρη την ιστορία της ίδρυσης της Κυπριακής Αδελφότητας της Αιγύπτου που εορτάζει φέτος τα 148 χρόνια παρουσίας σε Κάιρο, Αλεξάνδρεια και ενδοχώρα, παράλληλα με τον εορτασμό της Παναγίας του Κύκκου. Η Κύπρος συνδέεται με ιστορικούς δεσμούς από τα αρχαία χρόνια με την Αίγυπτο, οι οποίοι έγιναν εντονότεροι την σύγχρονη εποχή, όταν η Αίγυπτος έγινε η πρώτη χώρα συστηματικής μετανάστευσης Κυπρίων στα νεότερα χρόνια, από το δεύτερο μισό κυρίως του 19ου

(συνέχεια στη 2η σελίδα)

Αγιασμός και πρώτο κουδούνι για την νέα σχολική χρονιά στην Αχιλοπούλαιο και την Αμπέτειο σχολή

Την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου το πρωί πραγματοποιήθηκε σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας ο αγιασμός για την νέα σχολική χρονιά στην Αχιλοπούλαιο και στην Αμπέτειο σχολή. Η εκδήλωση έγινε στον προαύλιο

χώρο του σχολείου κάτω από αυστηρά υγειονομικά μέτρα προστασίας που περιλάμβαναν θερμομετρήσεις όλων των εισερχόμενων ατόμων στο σχολικό χώρο και αυστηρή χρήση μασκών. Πέραν όμως από την επιβεβλημένη

αυστηρή τήρηση των προστατευτικών μέτρων λόγω της πανδημίας που ταλανίζει ακόμα όλο τον πλανήτη, η ατμόσφαιρα στην πρώτη σχολική μέρα ήταν χαρούμενη και γεμάτη ελπίδα για μια ανέφελη νέα σχολική χρονιά.

Πρωταγωνιστές της ημέρας, ήταν φυσικά τα πρωτάκια, που συγκέντρωναν την αγάπη και την φροντίδα όλων για το νέο τους σημερινό ξεκίνημα.

(συνέχεια στην 4η σελίδα)



Επίσημη πρώτη συνάντηση με τον νέο Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Α. Κατσανιώτη είχαν από κοινού οι Πρόεδροι των Ελληνικών Κοινοτήτων κ.κ. Καβαλής και Σιόκας



Σε κλίμα συνεννόησης και συνεργασίας συναντήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου, ο νέος Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό κ. Ανδρέας Κατσανιώτης με τους Πρόεδρους των Ελληνικών Κοινοτήτων του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας κ.κ. Χρήστο Καβαλή και Ιωάννη Σιόκα. Οι Πρόεδροι των δύο κοινοτήτων ενημέρωσαν εκτενώς τον νέο Υφυπουργό για τα θέματα που απασχολούν τον Αιγυπτιώτη Ελληνισμό θέτοντας την Ελληνική Παιδεία στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια, αλλά και την λειτουργία των σχολικών μονάδων ως θέματα βαρύνουσας σημασίας, μετά και τις τελευταίες δυσάρεστες

(συνέχεια στην 4η σελίδα)

Μεγάλη μέρα γιορτής και χαράς για την Ελληνική Αδελφότητα των εν Αιγύπτω Κυπρίων



Με μια λαμπρή τελετή η Επιτροπή Καΐρου της Κυπριακής Αδελφότητας, αλλά και πλήθος κόσμου γιόρτασαν στις 12 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Παναγίας στην Ηλιούπολη Καΐρου την Παναγία του Κύκκου προστάτιδα της Αδελφότητας, όπως και επίσης τα 148 χρόνια από την ίδρυση της. Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε από τον Αρχιμανδρίτη π. Στέφανο, ο οποίος μετέφερε τις Πατριαρχικές ευχές και την ευλογία του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρου Β' προς τον νέο πρόεδρο της Κυπριακής Αδελφότητας, προς τους παριστάμενους πρέσβεις της Κύπρου και της Ελλάδας και τους λοιπούς Κυπρίους του Καΐρου.

(συνέχεια στην 3η σελίδα)

Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Πατριάρχου Πέτρου Ζ' και του Άκη Αυγουστιάδη



Την μνήμη του μακαριστού Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας κυρού Πέτρου Ζ', ο οποίος έχασε με τραγικό τρόπο την ζωή του κατά το αεροπορικό δυστύχημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2004, όπως και του αγαπητού πάροικου της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου Άκη Αυγουστιάδη κατά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του, τιμήσε στις 11 Σεπτεμβρίου η Α.Θ.Μ. Παπός και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β', συμπροσευχομένου του Μητροπολίτου Ερμούπόλεως Νικολάου, στον Ναό της Παναγίας στην Ιερά Πατριαρχική Μονή του Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου.

(συνέχεια στην 4η σελίδα)

Άντυ Ελ Αραμπυ: Η Ελλάδα είναι ένα μέρος από την ψυχή μου, ένα κομμάτι από την ταυτότητά μου



Η πρώτη γνωριμία μου με την Άντυ Ελ Άραμπυ, ήταν όταν την είδα σε βίντεο να παραλαμβάνει το πτυχίο της Ελληνομάθειας στην εκδήλωση του Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου το 2020.

Μόλις είδα την όψη της Άντυ και άκουσα τον τόνο της φωνής της μου δημιουργήθηκε η ανάγκη να την γνωρίσω καλύτερα και να καταλάβω ποιο ήταν το κίνητρο της, ο σπινθήρας της ψυχής που όλισε με αποφασιστικότητα αυτό το νέο κορίτσι από την Αίγυπτο με καθολικό προβληματικό όρασης να μάθει την Ελληνική γλώσσα και να υπομείνει την βάσανο της δωδεκάωρης συνεχούς εξέτασης στο σύστημα Μπράιγ, για να πάρει με «Αριστα» το ανώτατο πτυχίο

(συνέχεια στην 3η σελίδα)

Η Ελλάδα συμμετέχει στο 14ο διεθνές φεστιβάλ πνευματικής μουσικής που ανοίγει αυλαία το Σάββατο 18/9/2021

Ακόμα μια χρονιά η Ελλάδα παρούσα στο Διεθνές Φεστιβάλ Πνευματικής μουσικής και Ψαλτικής Καΐρου, «Σάμαα», που πραγματοποιείται για 14η χρονιά στο ανοιχτό θέατρο της Ακρόπολης του Καΐρου, δίπλα στο τέμενος του Μωχάμεντ Άλι, στη Σιταντέλα, μεταφέροντας το μήνυμα της ειρήνης. Τη χώρα μας θα εκπροσωπήσει φέτος το πολυμελές συγκρότημα της Δημοτικής Σχολής Μουσικής Σοφάδων, από το νομό Καρδίτσας. Η Δημοτική Μουσική Σχολή Σοφάδων λειτουργεί από το 1986 και ήδη μετρά μια μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία στην μουσική εκπαίδευση, μέσα σε ένα άρτια εξοπλισμένο δικάτηριο που στεγάζεται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. Η Σχολή, διαθέτει Τμήματα για τη θεωρητική και πρακτική διδασκαλία της Δυτικοευρωπαϊκής κλασικής μουσικής, τάξεις παραδοσιακής μουσικής (δημοτικής- βυζαντινής και εκκλησιαστικής). Το συγκρότημα της Σχολής έχει συμμετέχει σε πολλά διεθνή φεστιβάλ σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Η φετινή τους συνεργασία με το **Samaa International Festival of Spiritual Festival and Chanting** και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ **Dr. Intessar Abdel Fatah** που διευθύνει με μαεστρία το πάντρεμα όλων των συμμετεχόντων, από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες, επί σκηνής, αναμένεται εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Σκοπός του φεστιβάλ που κλέβει το χειροκρότημα του κοινού κάθε χρόνο, είναι μέσω της κοινής παρουσίας μουσικής και ψαλμών όλων των θρησκειών και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης επί σκηνής, να καταδειχθεί η δυνατότητα αρμονικής συνύπαρξης λαών και θρησκειών και να προβάλλει ως παράδειγμα ανεκτικότητας και αρμονικής συνύπαρξης των θρησκειών, την Αίγυπτο. Η εκδήλωση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την επίσημη κρατική τηλεόραση και τελεί υπό την αιγίδα της Υπουργού Πολιτισμού της Αιγύπτου, **Prof. Inas Abdel Dayem**, σε συνεργασία του Ταμείου πολιτιστικής Ανάπτυξης και της Διεύθυνσης Διεθνών Πολιτιστικών σχέσεων της Αιγύπτου. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το **Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021**, στις **8 το βράδυ** και η τελετή λήξης την Παρασκευή **24 Σεπτεμβρίου** την ίδια ώρα, στον ανοιχτό θέατρο **Josef's Well Theatre**, εντός της Ακρόπολης Καΐρου (Citadel). Η είσοδος είναι ελεύθερη στο κοινό. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα παρουσιαστούν διάφορες εκδηλώσεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Το **Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου**, αρωγός επί σειρά ετών του φεστιβάλ, υποστηρίζει και φέτος την Ελληνική συμμετοχή.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΪΡΟΥ	
Ελληνική Κοινότητα Καΐρου	259.13.945 259.33.372 258.84.652 (φαξ)
Ελληνικό Νοσοκομείο Ε.Κ.Κ.	248.22.177 248.22.186 248.22.259 268.36.516 (φαξ)
Μεταφραστικό Ε.Κ.Κ.	27730065 25741399
Πατριαρχική Επιτροπεία	2510.35.16 2510.67.77 (φαξ)
Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου	27.41.2002
Μετόχι Ιεράς Μονής Σινά	48.28.513
Ελληνική Πρεσβεία	279.55.915 279.50.443 279.51.074 279.63.903 (φαξ)
Κυπριακή Πρεσβεία	27377012/13/14 Προξενικό Τμήμα Τηλ: 02 27377021
Ελληνικό Προξενείο	25791429 257.53.833 257.41.140 257.41.085 257.53.962 (φαξ)

ΕΤΟΣ 21^ο
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 777

ΝΕΟ ΦΩΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔ. ΚΑΒΑΛΗΣ

Προϊσταμένη Εφορείας Νέου Φωτός
ΒΙΛΙΑ ΠΟΛΙΤΗ-ΖΟΥΕ

Αρχισυντάκτης
ΒΑΣΙΛΗΣ Α. ΠΟΥΛΑΡΙΚΑΣ

Καλλιτεχνικός Διευθυντής
& Επιμέλεια Εκτύπωσης
Dr. ΑΤΕΦ ΝΑΧΑΑ

ΕΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ
17, Σουλεϊμάν Ελ Χάλαμπι, Κάιρο

website: ekkairo.org
e-mail: neofos@ekkairo.org

Το "ΝΕΟ ΦΩΣ" διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ από τα γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου καθώς και από όλα τα Ελληνικά Σωματεία.

«Χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο...στην έρημο». Η ιστορία της Κυπριακής Αδελφότητας στην Αίγυπτο

(συνέχεια από την 1^η σελίδα)

αίωνα. Στις τελευταίες περιόδους της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, πάρα πολλοί Κύπριοι μετανάστευσαν στην Αίγυπτο για να βρουν την τύχη τους. Το φαινόμενο αυτό εντάθηκε όταν ξεκίνησαν οι εργασίες για τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ που ένωσε τη Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα. Αντιστρόφως, πολλοί εύποροι Αιγύπτιοι επέλεξαν συχνά τα Κυπριακά θέρετρα για τις διακοπές τους και διαπολιτιστική επικοινωνία συνεχίζεται ως τις μέρες μας. Η πρώτη οργανωτική προσπάθεια των Κυπρίων στην Αίγυπτο ολοκληρώθηκε το 1861 με πρωτεργάτη τον δικηγόρο Γεώργιο Κηπιάδη και την ίδρυση της Κυπριακής Αδελφότητας «ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» η οποία όμως δεν μακροζήρεσε λόγω φιλονικιών μεταξύ των μελών και αργότερα έδωσε τη θέση της στη δεύτερη οργάνωση υπό την επωνυμία «Ελληνική Αδελφότητα των εν Αιγύπτω Κυπρίων» έχοντας ως σκοπό της την βοήθεια των άπορων οικογενειών αλλά και την ελληνική εκπαίδευση. Ένας εκ των πρωτεργατών στην οργάνωση των Κυπρίων στάθηκε όπως είδαμε ο δικηγόρος Γ.Ι. Κηπιάδης, ο οποίος περιγράφει την αληθινή ιστορία μέχρι την οριστική μορφή της Κυπριακής αδελφότητας στο σπάνιο βιβλίο του «Έλληνες εν Αιγύπτω, η συγχρόνως ελληνισμοί εγκαταστάσις και καθιδρύματα εθνικά 1766-1892» που εκδόθηκε το 1892 στην Αλεξάνδρεια από το χρομοτυπολιθογραφείο Ι.Κ. Αλαγουδάκη και το εντοπίσαμε στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το βιβλίο αυτό μάλλον ήταν αφιερωμένο στον μεγάλο εθνικό ευεργέτη Γ. Αβέρωφ αλλά και στη μνήμη του Πατριάρχη Αλεξανδρείας, Κυπριανού και Ιερόθεου Β', και των ευεργετών Μιχαήλ, Θεοδώρου και Κωνσταντίνου Τσιτσά, Ανανίου, Γεωργίου και Ραφαήλ Άμπετ, Νικολάου Τσουρνάρη, κόμητος Στεφάνου Τσιτζίνα, κόμητος Ιωάννου Δ' Αναστάση. Σε πρόσκληση του, λοιπόν, ο ίδιος ο Γ.Ι.Κηπιάδης, με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου 1861, στην Αλεξάνδρεια απευθυνόμενος στους συμπατριώτες του, αναφέρει: «Καθό συμπληρωθείς της εγγραφής των μελών, παρακαλείσθε να ευερεστεϊθήτε την προσεχή Κυριακή 17 Ισταμένου, εις τας 2 μ.μ. να παρευρεθείτε εις το εν Αλεξάνδρεια ιερόν μοναστήριον του Αγίου Σάββα, ένθα ψαλεί δοξολογία δια την σύστασιν της «Κυπριακής Αδελφότητας ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» της σκοπούσης το έλεος τε και την ανακούφισιν των δυστυχούντων αδελφών ημών, προς δε και να προβήτε εις την εκλογήν της επιτροπής αυτής». Γύρω στα 600 ευκατάστατα μέλη της Κυπριακής παροικίας έσπευσαν πρόθυμα και μετά την τέλεση της δοξολογίας και έχοντας υπόψη τους την προτροπή του Κηπιάδη ανέβηκαν από το ναό στην πατριαρχική αίθουσα και υπό την προεδρία του Πατριαρχικού επιτρόπου Μητροπολίτου Πηλουσίου, Αμφιλοχίου, αναγνώσθηκε ο κανονισμός που είχε συντάξει ο Κηπιάδης και επικυρώθηκε από

τα μέλη που πλειοψηφικά επέλεξαν για Πρόεδρο και Γραμματέα τον Γ.Ι. Κηπιάδη, Ταμία τον Μιχαήλ Χάλαρη και συμβούλους τους Τηλέμαχο Βενεδούση, Ιωάννη Παπίδη και Χρήστο Ιωάννου. Στη λειτουργία της Αδελφότητας προστέθηκαν και μέλη από την Ελληνική παροικία του Καΐρου αλλά και των άλλων ελληνικών παροικιών στα ενδότερα της

Γράφει ο Χρήστος Γ. Παπαδόπουλος, Διευθυντής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου

Αιγύπτου, φτάνοντας να αριθμεί περί τα 820 μέλη. Σημειώνει δε με παράπονο ο συγγραφέας και πρόεδρος της πρώτης εκείνης αδελφότητας, ότι «τα καλά έργα γίνονται πάντα αιτία φθόνου για την πρωτοκαθεδρία» κι έτσι, μόλις ένα χρόνο σχεδόν αργότερα, στις 9 Φεβρουαρίου 1863, τα μέλη της φιλανθρωπικής κοινότητας Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, ευχαριστούν με τον Πρόεδρο για την ιδέα της ίδρυσης της Αδελφότητας και για τις προσπάθειές του, του εκφράζουν την ισόβια ευγνωμοσύνη τους αλλά του ζητούν να παραιτηθεί από την Προεδρία, όχι για να αντικατασταθεί από κάποιον άλλον, αλλά να καταργηθεί η προεδρική θέση για λόγους ισότητας και να διοικείται η αδελφότητα ισότιμα απ' όλους! Οι σύμβουλοι της επιτροπής επικριμάζουν τον έπανο αλλά αποδοκιμάζουν την πράξη των μελών και παραιτούνται. Τα πάθη και οι φιλονικίες τελικά υπερνικήθηκαν μια δεκαετία αργότερα κι έτσι προτάσσοντας το κοινό καλό με τη συμβολή των Συμεών Κακαθύμη, Μιλτιάδη Βίκη, Λοΐζου Μιχαηλίδη, Α. Οράτη, Χ. Μαυροσκούφη, Δ. Μιτσή, συνήλθαν πολλοί ακόμα στο γραφείο του πρώτου και αποφάσισαν ομόφωνα την επανίδρυση της Κυπριακής Αδελφότητας και ανέθεσαν πάλι στον δικηγόρο Γ.Ι. Κηπιάδη τη σύνταξη του θεμελιώδους κανονισμού ο οποίος και υποβλήθηκε για έγκριση στη δεύτερη συνέλευση, στις 7 Ιανουαρίου 1873 όπου και επικυρώθηκε. Παράλληλα εκλέχθηκε η επιτροπή με Πρόεδρο τον Σ.Δ.Κακαθύμη, ταμία τον Χ. Μαυροσκούφη, Γραμματέα επί των πρακτικών τον Γ.Ι.Κηπιάδη κι επί λογαριασμών-αλληλογραφίας τον Κ.Ν. Γεωργιάδη. Ο θεμελιώδης αυτός κανονισμός τροποποιήθηκε δύο φορές, το 1874 και το 1886 και σύμφωνα μ' αυτό συνέχισε να λειτουργεί συνεργαζόμενο με τους Κυπρίους του Καΐρου και των άλλων κοινοτήτων. Αποστολή του να συντηρεί σχολεία, να μεριμνά για τα αναγκαία 80 άπορων Κυπρίων μαθητών της Τοσιτσαίας Σχολής, να αναλαμβάνει τα έξοδα νοσηλείας άπορων συμπολιτών και άλλες αγαθοεργίες. Ωστόσο, το μόνο αρνητικό, κατά τον Κηπιάδη, στο τέλος του 19ου αιώνα είναι ότι η Αδελφότητα αριθμεί μόλις 77 μέλη στην Αλεξάνδρεια και άλλα τόσα περίπου από Κάιρο και άλλες Κοινότητες ενώ έπρεπε κατ' αυτόν να αριθμεί τουλάχιστον δεκαπλάσια μέλη, γιατί η Κυπριακή παροικία στην Αίγυπτο εκείνη την εποχή ήταν

πολυάριθμη, πολλοί δε, ευκατάστατοι έμποροι, βιομήχανοι κι επιτηδευματίες. Δεν παραλείπει να σχολιάσει δε, ότι το φαινόμενο αυτό μειώνει το γόητρο της Κυπριακής Παροικίας. Ωστόσο, η αδελφότητα των Κυπρίων της Αιγύπτου υπήρξε ένας από τους βασικούς χρηματοδότες της ίδρυσης του Παγκυπρίου γυμνασίου το 1893, ενώ για πολλά χρόνια συντηρούσε πολλά σχολεία, σε διάφορες πόλεις, όπως της Βατυλής, του Αγίου Τύχωνα, της Δρούσιας, του Πύργου Τυλληρίας κ.ά. Η κυπριακή παροικία της Αιγύπτου ανέδειξε πάρα πολλούς σπουδασίους Κυπρίους που βοήθησαν ιδιαίτερα την πολύπαθη Κύπρο όπως τον Γεώργιο Κηπιάδη(1834-1910) τον Δημοσθένη Μιτσή (1848-1923) που ίδρυσε στην γενέτειρά του, Λεμύθου, την εμπορική σχολή Μιτσή, τον Ευθύμιο Οράτη(1822-1885) που ίδρυσε στην γενέτειρά του, Ορά, την Οράτσιο σχολή αλλά και τον Νικόλαο Χριστοφίδη που ίδρυσε την Χριστοφίδειο Σχολή που λειτουργούσε ως παρθεναγωγείο για τα κορίτσια της κοινότητας της Πέρας Ορεινής και των περιχώρων μέχρι το 1934 αλλά και ως μικτό σχολείο μέχρι το 1964. Η κυπριακή παρουσία στην Αίγυπτο ήταν γραφτό να ακολουθήσει τη μοίρα της Ελληνικής παροικίας που άρχισε να φθίνει προς το τέλος της δεκαετίας του '50 και αρχές του '60, κατά την διάρκεια των μεταρρυθμίσεων για την Αιγυπτιοποίηση της οικονομίας που οδήγησε στην μεγάλη έξοδο Έλληνες και Κύπριους. Παρ' όλα αυτά δεν είναι λίγοι οι Κύπριοι που δραστηριοποιούνται ακόμα και σήμερα στην Αίγυπτο. Τα τελευταία χρόνια δε η Κύπρος συμμετέχει ενεργά σε τριμερείς συνεργασίες και προγράμματα με εταίρους την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Η εκατονταετηρίδα της Αδελφότητας, το 1973, εορτάστηκε ανάλογα σε Αλεξάνδρεια και Κάιρο, με αντίστοιχες δοξολογίες στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 1973, στον Ευαγγελισμό και στον Άγιο Κωνσταντίνου. Της Κυπριακής αδελφότητας στην Αλεξάνδρεια ηγούντο οι Παπαέλληνας και Ρ.Ιωαννίδης και της επιτροπείας Καΐρου Γ. Γεωργιάδης, Κ. Βασιλείου. Στις 11 Σεπτεμβρίου 1972, ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ αναφέρει στην ανταπόκριση του υπό τον τίτλο «Λαμπρόν το έργο της Κυπριακής Αδελφότητας»: «Ο εορτασμός της Παναγίας του Κύκκου από την Κυπριακή Αδελφότητα της Αλεξάνδρειας έδωκεν την ευκαιρίαν εις την Κυπριακή πατριά να δείξει τα αισθήματα της προς το σωματείο του οποίου επί εκατό χρόνια τώρα εκπροσωπεί την Κυπριακή παρουσία εις την Αίγυπτον. Χάρης εις την Κυπριακήν αδελφότητα οι Κύπριοι έχουν να επιδείξουν ένα κοινωφελές έργο ανά εκείνα τα οποία επιβάλλονται εις την όλην παροικιακήν ζωήν» ενώ στη συνέχεια επαινεί τη διοίκηση και τις προσπάθειες της να διατηρηθεί αρραγής ο δεσμός με τον υπόλοιπο Ελληνισμό στην Αίγυπτο αλλά και να συνεχιστεί η ιστορία της αδελφότητας στη Νειλοχώρα.

Ημέρα μνήμης και αναστοχασμού, η εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου

(συνέχεια από την 1^η σελίδα)

φορτισμένη γιατί στον ιερό αυτό χώρο, έζησε και διακόνησε ο Άγιος Νεκτάριος κατά τα χρόνια της παραμονής του στην Αίγυπτο. Ιστορική μέρα η σημερινή για την Εκκλησία. Μέρα ανάμνησης της πρώτης ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου που έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1953. Ημέρα αναστοχασμού επίσης με ιδιαίτερα μηνύματα από τον βίο του Αγίου Νεκταρίου. Ενός Αγίου



που στην γήινη παρουσία του αγαπήθηκε και μαρτύρησε όσο λίγοι, έχοντας πάντα πύξινά του βίου του, τον Άνθρωπο ως υπέρτατη αξία. Ως εικόνα και

ομοίωση του Θεού. Μετά το πέρας της τελετής πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός για το νέο εκκλησιαστικό έτος και για τον νέο μήνα.

Θεματικά Ενθνήματα από τα Αιγυπτιακά Αγαπήματα (Δημοσίευμα αρ. 519) Από τη συλλογή: Πονημάτια

Αυτό σημαίνει δημιουργία! Από τα ορθά μέχρι τα λάθη βλέπουμε τον αγωνιστή που υπερέρχει μες τη πάθη και επικρατεί μες στη ζωή. Κι όπου υπάρχει φρικαλεότητα όπου υπάρχει να σταθεί αυτό θεωρείται ηρωϊκό της που θέλει δύναμη ηθική.

Στην θεωρία όλα είναι απλά (απόψεις 5^{ου} αιώνα π.Χ.) Ο Αρίστιππος διατυπώνει μια φιλοσοφική αρχή που η σκέψη του την διαμορφώνει μες στη δικιά του εποχή. Μιλιά για την απόλυτη αξία που έχει η ηθική της στιγμής δεν δίνει όμως σημασία στα επακόλουθα αυτής.

Αν υπάρχει όριο ηθικής... Η ηθική δεν είναι πάντα το οποσδήποτε καλό κάποιου την ζούσε σε συμβάντα που επιδιώκουν το κακό. Το όριο ηθικής θα βρούμε με τρόπο αντικειμενικό μονάχα αν ακολουθούμε το όντως ευδαιμονικό!

Εξελικτικές ανατροπές Στον κόσμο που τον τρέφει η ύλη περνώντας κρίση οι εποχές ο άνθρωπος δεν θα ξεφύγει από τις όποιες αλλαγές. Και ωριμάζοντας οι σκέψεις στου του τις διάφορες μορφές θέμε δεν θέμε με δυο λέξεις θάρρουνε άλλες εποχές.

Βάζοντας στόχους Ως πρόσωπο στην κοινωνία κι ως άνθρωπος αν θα δεχθώ πως έχουμε όλοι ιση αξία τότε απαιτώ τον σεβασμό. Κι απ' τον εαυτό μου ως τον άλλο τελειοποιούμεθα ηθικά μόνο αν δούμε μέσο μεγάλο είναι να σκέπτεσαι σωστά.

Εξουσιαστικές στάσεις Οποιος προσπαθεί με τη βία στις συνειδήσεις μας να μπει μες επιβάλλει τυραννία μας βασανίζει την ψυχή. Φορέις π' ασκούνε εξουσία κι όσοι διοικούνε ως ταγχοί οφείλουν μες στην κοινωνία νάχουν μια στάση αξιοπρεπή.

Ποιος φταίει τελικά; Μήπως δεν φταίει η εξουσία όταν οι πάντες αντιδρούν κι όπου υπάρχει αυθαιρεσία οι σάφρονες υποχωρούν; Γιατί ο άλλος να μας φταίει για τα δικά μας τα στραβά και όποιος την αλήθεια λείει απομονώνεται σιγά - σιγά...

ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΝΟΒΙΑΣ

ΤΟ ΚΟΥΙΖ ΤΟΥ Ν.Φ.



Επιμέλεια: Γιάννης Φουρτούνας

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. Αυτός γιόρτασε πριν από λίγες μέρες. 2. Μία πρόθεση που εκφράζει καταγωγή ή προέλευση. 3. Ωσάν, καθώς, όταν - Από ...εκεί ξεκινάει ο νομός Ημαθίας. 4. Βουνό της Αττικής. 5. Αυτά βρίσκονται μέσα στη... σφήνα - Μισή...ήτα. 6. Η μυθική χώρα όπου ταξίδεψε ο Ιάσωνας για να πάρει το χρυσόμαλλο δέρας. 7. Αυτός δεν...έχει καθόλου σταθερότητα. **ΚΑΘΕΤΑ:** 1. Αυτά ούτε μιλούν καθόλου ούτε κάνουν και κανένα θόρυβο. 2. Ως, καθώς, αφού. 3. Χαρακτηρισμό την άριστη ποιότητα - Αστυνομικό Τμήμα. 4. Υποψία, αβεβαιότητα, εικασία. 5. Ένα από τα ...24 - Η...κορυφή του Άθωνα. 6. Συνήθειες μιας περιοχής, έθιμα. 7. Μεγάλος θόρυβος, φασαρία, πανδαιμόνιο.

Η λύση στο επόμενο

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΣΧΟΛΕΙΑ. 2 ΙΟΙ. 3 ΡΑ - ΟΒ. 4 ΔΙΩΡΥΓΑ. 5 ΕΙΑ - ΑΝ. 6 ΙΚΑ. 7 ΑΠΟΙΚΙΑ. ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΣΑΡΔΕΛΑ. 2 ΑΙΑ. 3 ΟΙ - ΙΟ. 4 ΛΟΥΡΑΚΙ. 5 ΕΙ - ΑΚ. 6 ΟΓΑ. 7 ΑΛΒΑΝΙΑ.

Άντυ Ελ Άραμπυ: Η Ελλάδα είναι ένα μέρος από την ψυχή μου, ένα κομμάτι από την ταυτότητά μου

(συνέχεια από την 1^η σελίδα)

Ελληνομάθειας. «Νομίζω ότι τα έχω πει όλα. Τι άλλο μένει να σας πω» μου είπε ευγενικά στο τηλέφωνο. Θέλω να καταλάβω της απάντησα ποιο είναι «το ποιητικό στοιχείο» που σε ενώνει με την γλώσσα μου την Ελληνική. Και θέλω να μάθω τι βρήκες πίσω από την κουρτίνα της γλώσσας που η έλλειψη της όρασης, σου αποκάλυψε. «Πότε θέλετε να συναντηθούμε; μου απάντησε. Τι θα λέγατε να μιλούσαμε στον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο; Μου αρρέσει πολύ αυτό το μέρος. Με ταξιδεύει» Συναντηθήκαμε λοιπόν ένα δροσερό απόγευμα στα τέλη του Αυγούστου στο μέρος που διάλεξε στην Άντυ. Στον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Καΐρου. Ήρθε συνοδευόμενη από την μαμά της, μια γυναίκα με ιδιαίτερα ευγενική φυσιογνωμία που από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι είχε κληροδοτήσει στην Άντυ το χαρακτηριστικό της ευγενικής ψυχής. Στο αυτοκίνητο τους περίμενε ο πατέρας της Μοχάμεν Ρασάντ Ελ Άραμπι, γνωστός και βραβευμένος Αιγύπτιος συγγραφέας με τα δύο της αδελφια. Ο ήλιος είχε αρχίσει το ταξίδι του προς την Δύση και τα χρώματα πάνω στον Νείλο από τις ακτίνες του ήταν μαγικά. Ένας συνεχής χρωματισμός που παλλόταν αδιάκοπα πάνω στα κινούμενα νερά του μεγάλου ποταμού. Ένα ακόμα ηλιοβασίλεμα στον Νείλο. Αισθάνθηκα τυχερός που το έβλεπα, αλλά ένα στενάχωρο συναίσθημα πίεσε το στέρνο μου καθώς το βλέμμα μου γύρισε προς την Άντυ και κατάλαβα ότι αυτή δεν μπορεί να το απολαύσει με τα δικά της μάτια. Πόσο λάθος έκανα τελικά με αυτή μου την περιοριστική σκέψη. Και φυσικά το κατάλαβα στην συνέχεια της κουβέντας μου με την Άντυ.

Πες μου λίγα λόγια για το πως ξεκίνησες; Ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με την Ελληνική γλώσσα; Το ταξίδι μου με την γλώσσα ξεκίνησε το 2011. Πήγαινα σε ένα διεθνές σχολείο, αλλά όχι κάτι ειδικό για ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Ένα κανονικό σχολείο. Ζούσα φυσιολογικά όλη την ζωή μου. Δεν ένιωθα διαφορετική. Αγάπησα την Ελλάδα από την ιστορία που διδασκόμουν στο σχολείο. Διάβαζα για τον Μέγα Αλέξανδρο και τους Έλληνες και ένιωθα ότι, αν και είμαι Καϊρίνη, έχω αφήσει ένα κομμάτι της ψυχής μου στην Αλεξάνδρεια. Αισθάνομαι ότι ήθελα να γνωρίσω την Ελλάδα σε βάθος γιατί θεωρούσα πολύ σημαντική την συνεισφορά του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και των νεότερων Ελλήνων στην χώρα μου. Με γοήτευε η ατμόσφαιρα στις Ελληνικές παροικίες τους δύο προηγούμενους αιώνες. Και ένιωθα ότι έπρεπε να κάνω κάτι και εγώ για ανταπόδοση αυτής της προσφοράς. Όταν ήμουν 13 ετών άκουσα για πρώτη φορά την Ελληνική εκπομπή του Καΐρου στο ραδιόφωνο. Μαγεύτηκα από τον ήχο της γλώσσας. Αγάπησα τις φωνές των εκφωνητών και αποφάσισα να μάθω την γλώσσα, ακούγοντάς τους κάθε μέρα.

Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε σε αυτούς τους ανθρώπους; Μίλησέ μου λίγο για την σχέση σου μαζί τους. Ηχογραφήσα σε cd τις φωνές τους, και τους άκουγα πάλι και πάλι αφού είχε τελειώσει η εκπομπή όπου και να ήμουν. Ήθελα να κρατάω την φωνή τους μαζί μου. Τους αγαπούσα βαθιά. Προσπαθούσα να ενόνομαι μαζί τους ψυχικά μέσα από τον ήχο της γλώσσας. Σιγά σιγά μάθαινα τα Ελληνικά ακούγοντάς τους, με την βοήθεια φωνητικών λεξικών. Η χαρά μου ήταν μεγάλη που μπορούσα σιγά σιγά να τους καταλαβαίνω. Ποτέ στην ζωή μου δεν νοιάστηκα να ξέρω την μορφή κανενός. Αλλά για αυτούς τους ανθρώπους φανταζόμουν την μορφή τους. Έφτιαχνα με το μυαλό μου ιστορίες και ζούσα μέσα σε αυτές για το τι κάνουν πίσω από το μικρόφωνο, πως περνούν το διάλειμά τους στο στούντιο. Πως

προετοιμάζουν την επόμενη εκπομπή τους. Πέρασαν δύο χρόνια μέχρι να πάρω θάρρος να τους τηλεφωνήσω. Και τότε συνέβη κάτι μαγικό. Εντυπωσιάστηκαν με αυτά που είχα κάνει ερήμην τους όλα αυτά τα χρόνια και μια βαθιά σχέση ξεκίνησε μαζί τους. Μιλούσαμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο, για ώρες πολλές, για όλα τα θέματα της καθημερινότητας. Ο καθένας έλεγε τα προσωπικά του θέματα και τα συζητούμε όλα, σαν μια αγαπημένη οικογένεια. Για να καταλάβετε στο τέλος, κουραζόμασταν πολύ μετά από ώρες πολλές στο τηλέφωνο και έπρεπε κάποιος να κλείσει. Αλλά κανείς δεν το αποφάσισε. Κανείς δεν έπαιρνε την πρωτοβουλία. Και συνεχίζαμε μέχρι να το αποφασίσουμε όλοι μαζί, από κοινού. Να μην υπάρχει κάποιος που να θέλει να πει κάτι ακόμα, κάτι τελευταίο. Και μόνο τότε κλείναμε,

που είχαν να κάνουν με την Ελλάδα. Για τον ήλιο και την θάλασσα. Για το φώς το Ελληνικό. Για τις παραδόσεις και τους μύθους, την ιστορία και το πολιτισμό. Τις εθνικές και τα ονομαστικές εορτές. Μου μάθαινε τα νησιά, και τα κρυμμένα στις βουνοκορφές της Πίνδου μικρά χωριά. Μου μιλούσε για την πανέμορφη φύση της Ελλάδας, τα δάση και τα ποτάμια με τα ορμητικά νερά. Μέσα από ατελείωτες ιστορίες, μου γνώρισε όλα τα μέρη που ο ίδιος είχε ταξιδέψει. Και ταξίδευα και εγώ μαζί του. Και έβλεπα ξανά και ξανά μπροστά μου, το κομμάτι του εαυτού μου που ταυτίζεται με την Ελλάδα. Και χαιρόμουν πολύ για αυτό. Ένιωθα πραγματικά ευτυχημένη. Όταν τελείωσα όμως την γλωσσική εκπαίδευση μου ήθελα να πάρω ένα πτυχίο που να πιστοποιεί ότι μιλάω Ελληνικά. Αποφάσισα να πάω στο τμήμα Κλασικών σπουδών του

Ελληνική πολιτεία και από την Ελληνική Κοινότητα του Καΐρου, συνεντεύξεις από τα Ελληνικά και τα Κυπριακά μέσα ενημέρωσης. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έλεγα στο εαυτό μου ότι: «εγώ ένα πτυχίο πήρα». Τι έκανα πια... τόσο μεγάλο, για να αξίζει τέτοιες τιμές και βραβεύσεις.

Έκανες κάτι το οποίο συγκίνησε. Αγάπησες τόσο πολύ την γλώσσα και όρμησες πάνω της με πάθος. Και μέσα από την γλώσσα άγγιξες τις καρδιές των ανθρώπων. Αυτό έκανες. Και αυτό ήταν πραγματικά μεγάλο και άξιζε να ειπωθεί και να βραβευτεί. Πες μου όμως κάτι άλλο σε παρακαλώ. Τι σημαίνει για εσένα η Ελλάδα; Για εμένα η Ελλάδα είναι ένα μέρος από την ψυχή μου, ένα κομμάτι από την ταυτότητά μου, ένα στοιχείο από το «εγώ» μου. Αντιλαμβάνομαι πλέον τον εαυτό μου μέσα από το Ελληνικό βίωμα. Η Ελλάδα είναι η πατρίδα της καρδιάς μου και χαιρόμαι που ο Θεός μου έδωσε μια τέτοια κατεύθυνση στην ζωή μου. Όταν μιλάω την γλώσσα την Ελληνική, που από τα αρχαία χρόνια του Ομήρου, ταξιδεύει αναλλοίωτη στις μέρες μας νιώθω ότι ταυτίζομαι και ταλαντώνομαι στην συχνότητα αυτής της μεγάλης και ωραίας χώρας. Και μιλώντας απλά την γλώσσα, ταξιδεύω στον χρόνο και στον χώρο. Αυτό είναι για εμένα η Ελλάδα και η γλώσσα η Ελληνική.

Το γεγονός ότι γεννηθήκες με ένα σοβαρό πρόβλημα όρασης, ήταν για εσένα κατά κάποιο τρόπο τροχοπέδη στα όνειρα και στα σχέδια της ζωής σου; Ευχαριστώ τον Θεό κάθε μέρα για αυτό. Δεν θα το πιστέψετε αυτό που λέω, αλλά είναι αλήθεια. Ποτέ μου δεν με ενόχλησε ότι δεν βλέπω. Δεν το σκεφτόμουν καθόλου. Ο κόσμος όπως τον βλέπω εγώ είναι όπως τον έφτιαξε ο Θεός. Βλέπω την καθαρή ενέργεια που μας περιβάλλει. Η εικόνα των πραγμάτων που προβάλλει στο μυαλό μας η όραση είναι νομίζω κάποιες φορές μια επίμονη παραμόρφωση της πραγματικότητας. Εγώ βλέπω πίσω από αυτή την οπτική αυτή βεβαιότητα. Και είμαι ευτυχημένη. Και από τα πράγματα που έχω κάνει στην ζωή μου, που δεν είναι και λίγα μάλλον δεν με έχει σταματήσει το γεγονός ότι δεν βλέπω (γέλια).

Ποια είναι τα όνειρα και τα σχέδια σου για το μέλλον. Τι είναι αυτό που θέλεις από τη ζωή; Θέλω να επιστρέψω «η ατμόσφαιρα η παλιά» της Ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο. Με την Ελληνική κοινότητα ακμάζουσα σε όλους τους τομείς. Στο εμπόριο, στο πολιτισμό, στην εκπαίδευση. Θα ήθελα να ζήσω στο κλίμα του προηγούμενου αιώνα που οι Έλληνες έκαναν αισθητή την παρουσία τους στην Αίγυπτο. Που όλοι οι Αιγύπτιοι ήξεραν κάποιες λέξεις Ελληνικές και με κάποιο τρόπο είχαν σχέση με κάποιον Έλληνα. Είτε ως γείτονα, είτε ως συνεργάτη, είτε ως φίλο. Ξέρω όμως ότι αυτό είναι δύσκολο και για να γίνει πραγματικότητα θα πρέπει όλος και περισσότερος κόσμος να γνωρίσει την Ελληνική γλώσσα και τις παραδόσεις του λαού. Αλλά δεν χάνω την ελπίδα μου και όπου σταθώ και όπου βρεθώ προσπαθώ να πείσω τον κόσμο να μάθει Ελληνικά. Μια άλλη μου κρυφή επιθυμία μέσα από την καρδιά μου είναι να πάρω και την Ελληνική υπηκοότητα, μαζί με την Αιγυπτιακή, γιατί αισθάνομαι Ελληνίδα στην ψυχή μου και νιώθω ότι το δικαιούμαι. Και το είχα ζητήσει να σας θυμίσω και από τον Υφυπουργό τον κύριο Βλάση την ημέρα της βράβευσής μου το 2020. Και σαν τελευταία ευχή και επιθυμία θα ήθελα να συναναστραφώ επαγγελματικά με Έλληνες. Να βρω μια δουλειά που να με φέρνει όλο και πιο κοντά στην Ελλάδα. Είμαι σίγουρη και αισιόδοξη πως τα όνειρά μου κάποια μέρα σύντομα θα γίνουν πραγματικότητα.



μέχρι την επόμενη ημέρα. Γίνανε η οικογένειά μου από το πρώτο μας τηλεφώνημα. Τους αγάπησα προσωπικά και βαθιά. Ο κύριος Δημήτρης Νεποτάκης, η κυρία Χρυσούλα Θεοχάρη και η συχωρεμένη η Στέλλα Καβουριάρη, που από την πρώτη μας συνομιλία μου έλεγε να την λέω γιαγιά, γιατί με ένιωθε σαν εγγονή της. Μου έλεγε ότι της έδωσα χαρά και κίνητρο για ζωή. Έχω πολύ καιρό να ξενυχτήσω έλεγε, και να δουλεύω χωρίς να κουράζομαι για να προετοιμάζω την εκπομπή. Με έκανε να αισθάνομαι μικρή, γεμάτη έρωτα για την ζωή. Με έπαιρνε τηλέφωνο από παντού για να μαθαίνει τα νέα μου. Νοιαζόταν για την πρόοδό μου και όταν προς το τέλος της ζωής της ένιωθε ότι «φεύγει», προσπαθούσε να μου δώσει κουράγιο και δύναμη, για να αντέξω την στιγμή που δεν θα είναι πια κοντά μου. Μου τηλεφωνούσε από την εντατική του νοσοκομείου και μου έλεγε να μην ανησυχώ. Μέχρι την τελευταία ώρα. Πέθανε και πήρε ένα μέρος από την ψυχή μου μαζί της. Αυτή η γυναίκα έκανε μαζί μου πράγματα που δεν είχαν κάνει οι άνθρωποι της οικογένειάς μου. Είναι ένας άνθρωπος που χάραξε την ζωή μου ανεξίτηλα και δεν θα ξεχάσω ποτέ.

Πώς συνέχισε η σχέση σου μαζί τους σε σχέση με την Ελληνική γλώσσα; Και τι άλλο έφερε στην ζωή σου αυτό το υπέροχο ταξίδι; Ο κύριος Δημήτρης Νεποτάκης άρχισε να δουλεύει μαζί μου πάνω στην βάση της γλώσσας. Έφερνε σχολικά βοηθήματα γλώσσας, μου τα διάβαζε στο τηλέφωνο και εγώ τα έγραφα με το δικό μου σύστημα, το μπράι. Αντιγράφαμε ολόκληρα λεξικά. Τετρακόσιες, πεντακόσιες λέξεις. Και τις μάθαινα όλες. Μου έφερνε τα γράμματα του αλφάβητου κομμένα σε χαρτόνι, για να αγγίζω το σχήμα τους. Βέβαια εγώ έγραφα στο δικό μου σύστημα, αλλά ήθελε να τα αγγίξω τα γράμματα, να νιώσω το σχήμα τους, και ας μην τα γράφω ποτέ. Το Άλφα, το Έψιλον το Ωμέγα, το Βήτα. Τώρα που σας μιλάω τα φέρνω στο μυαλό μου και θυμάμαι αυτές τις ωραίες στιγμές που έζησα. Αλλά δεν μέναμε μόνο στην γραμματική, στο λεξιλόγιο και στο συντακτικό. Μιλάγαμε για τα πάντα

Πανεπιστημίου του Καΐρου. Παρά τις πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισα στην αρχή, λόγω του ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη για φοίτηση ατόμων με προβλήματα όρασης, τα κατάφερα και με δέχτηκαν, και πήρα την πρώτη θέση με βαθμό Αριστα για το πρώτο έτος. Στην συνέχεια και αφού τελείωσα το πρώτο έτος μετέφερα τα χαρτιά μου στο τμήμα Νεοελληνικών σπουδών και με υποχρέωσαν να ξεκινήσω από την αρχή. Από το πρώτο έτος, κάτι που δεν με ενόχλησε καθόλου. Έπεσα με τα μούτρα στην μελέτη και κάθε μέρα που περνούσε ένιωθα όλο και πιο ανάλαφρη και ελεύθερη. Έκανα κάτι που αγαπούσα πολύ και η ανταπόδοσή ήταν μεγάλη. Στο δεύτερο έτος της σχολής με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Διευθυντής του Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου και με ενημέρωσε για το πτυχίο της Ελληνομάθειας. Στην αρχή δίστασα αλλά μετά αποφάσισα να δώσω για την ανώτερη βαθμίδα του πτυχίου. Στο μυαλό μου είχα την «γιαγιά» την συχωρεμένη την Στέλλα Καβουριάρη, τον κύριο Νεποτάκη και την κυρία Θεοχάρη από το Ραδιόφωνο και όλους αυτούς που με βοηθήσανε και πιστέψανε σε εμένα όπως την κυρία Αργυρώ Ταυρίδου καθηγήτριά μου στο Πανεπιστήμιο που πάντα με έσπρωχνε να πάω μακρύτερα το ταξίδι μου, να προκαλέσω τον εαυτό μου και να μην εφησυχάζω με αυτά που ήδη έχω καταφέρει. Ήθελα λοιπόν να τους δώσω χαρά και να τους κάνω περήφανους για εμένα. Έδωσα εξετάσεις για 12 συνεχόμενες ώρες και στο τέλος το πήρα το πτυχίο. Ένιωσα ότι ήταν ένα δώρο από τον Θεό. Ήμουν ευτυχημένη. Βέβαια δεν μπορούσαν να φανταστώ τι θα επακολουθούσε. Βραβεύσεις και τιμές από την

Μεγάλη μέρα γιορτής για την Ελληνική Αδελφότητα Κυπρίων

(συνέχεια από την 1^η σελίδα)

Μίλησε επίσης για το πρόσωπο της Παναγίας και για την ιερά εικόνα της Παναγίας του Κύκκου, προστάτιδα της Αδελφότητας. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.Ομήρος Μαυρομάτης, ο Έλληνας Πρόεδρος κ.Γαριλίδης Νικόλαος, ο νέος Ακόλουθος Άμυνας της Κύπρου Αισωνταγματούργος Μηχανικός κ.Κωνσταντίνος Χατζηκοστής, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κύπρου κ.Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο Γενικός Πρόεδρος της Κύπρου κ. Αρ. Ασιώτης, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Αδελφότητας Καΐρου κ.Αλέξανδρος Καζαμίας και ο κ. Χρίστος Γ. Παπαδόπουλος, Διευθυντής του Ελληνικού Πολιτιστικού κέντρου Καΐρου. Μετά το πέρας της δοξολογίας τελέστηκε μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Ανδρέα Μαυρομάτη πρώην προέδρου της αδελφότητας, ο οποίος άφησε σημαντικό έργο και ισχυρή παρακαταθήκη για την συνέχεια και την περαιτέρω ενίσχυση της Κυπριακής Αδελφότητας. Απευθυνόμενος στην ομιλία τον ο Πρόεδρος της Κυπριακής Αδελφότητας κ.Αλέξανδρος Καζαμίας προς τον Κύπριο Πρόεδρο τον ευχαρίστησε από καρδιάς για την πολύτιμη βοήθεια που προσφέρει στην Αδελφότητα στις δύσκολες εποχές που ζούμε λόγω της πανδημίας και εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη στην θέση που έχει την οποία τίμησε και τιμά επάξια με την εξέχουσα προσωπικότητά του. «Η Κύπρος δεν μας ξέχασε ποτέ» δήλωσε με έμφαση ο κ. Καζαμίας. Παρόλα τα προβλήματα μας στηρίζει και συνεχίζει να μας στηρίζει οικονομικά, με ετήσια επιδότηση που δίχως αυτήν θα μας ήταν αδύνατο να συνεχίσουμε το φιλανθρωπικό μας έργο που επιτελούμε αδιάλειπτα εδώ και 148 χρόνια. Ο κ.Μαυρομάτης στην συνέχεια στον χαιρετισμό του εστίασε στο δύσκολο αλλά σημαντικό έργο που επιτελείται από την Κυπριακή Αδελφότητα σ ο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Τόνισε επίσης ότι μετά και την πρόσφατη επίσκεψη στο Κάιρο του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με την συνοδεία για πρώτη φορά επτά υπουργών, οι σχέσεις των δύο χωρών αυξάνονται συνεχώς και βελτιώνονται. Ο κ. Μαυρομάτης με θλίψη θυμήθηκε τον πρώην πρόεδρο της Αδελφότητας Ανδ. Μαυρομάτη, ένα άνθρωπο που όπως χαρακτηριστικά είπε τον θεωρούσε ως αδελφό, που μοιράζονταν κοινά οράματα.

Με θετικό πρόσημο ξεκινούν οι Πρόσκοποι Καΐρου

(συνέχεια από την 1^η σελίδα)

μήνυμα ανακοινώθηκε και η έναρξη της νέας Προσκοπικής Περιόδου 2021-2022, το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου και υποσχέθηκαν οι Αρχηγοί ότι η νέα περίοδο θα είναι γεμάτη καινούργιες δράσεις. Οι Πρόσκοποι διανύουν την 109^η Προσκοπική Περίοδο (από το 1913) παρουσίας στην παροικία Καΐρου και είναι η μόνη εξωσχολική δραστηριότητα που συμβάλει στην ανάπτυξη των παιδιών της παροικίας μας, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως τις σωματικές, διανοητικές, κοινωνικές και πνευματικές τους ικανότητες. Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε όλους τους μαθητές των Ελληνικών Σχολείων στο Κάιρο, την πρώτη σχολική μέρα, όταν τα Λυκόπουλα, οι Πρόσκοποι και οι Ανιχνευτές με μια κίνηση αγάπης, φιλίας και συναδέλφωσης μοιράστηκαν με τους συμμαθητές τους ένα συμβολικό «μαθητικό σέτ», που διένεμαν οι Βαθμοφόροι του Συστήματος Προσκόπων Καΐρου... Οι εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις των Προσκόπων πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο από τις 14:30 μέχρι τις 18:00. Δυναμικό το ξεκίνημα των Προσκόπων μας, θετικοί και ελπιδοφόροι οι οιωνοί.



Αγιασμός και πρώτο κουδούνι για την νέα σχολική χρονιά στην Αχιλοπούλεια και την Αμπέτεια σχολή

(συνέχεια από την 1^η σελίδα)

Τον αγιασμό τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης π. **Στέφανος** ο οποίος μετέφερε τις ευχές και την αγάπη του Μακαριώτατου Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. **Θεόδωρου Β'** και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μέμφιδος κ. **Νικόδημου**. Ο ίδιος ευχήθηκε στα παιδιά να έχουν μια καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά κατά την διάρκεια της οποίας να αποκτήσουν γνώσεις, αλλά τους προέτρεψε να μην μείνουν μόνο σε αυτό το επίπεδο. Να καλλιεργήσουν τον εαυτό τους και να αποκτήσουν αρετές, που θα τους συντροφεύσουν και θα είναι πολύτιμοι αρωγοί τους σε όλο τον βίο τους.

Στην τελετή παρέστησαν η Γενική Πρόεδρος **κα. Μαρία Ζήση** η οποία ευχήθηκε στα παιδιά, εκ μέρους του Ελληνικού Προξενείου και του Πρόξενου κ. **Αχ. Μπική**, μια πολύ καλή σχολική χρονιά, με επιτυχίες και καθόλου διακοπές της σχολικής λειτουργίας λόγω του κορονοϊού. Χαιρετισμό απεύθυνε η **κα Μπέτα Σωτηρία**, αναπληρώτρια συντονίστρια εκπαίδευσης Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής η οποία τόνισε ότι είμαστε όλοι εδώ για τον αγιασμό, στον προαύλιο χώρο του σχολείου μετά από ενάμιση χρόνο και ο λόγος είναι, ότι οι



εκπαιδευτικοί μας, το προσωπικό των σχολείων, οι συνοδοί, οι δάσκαλοι ιδιωτικού δικαίου αλλά και οι καθηγητές είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Και αυτό είναι όπως τόνισε μια πολύ καλή αρχή. Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Κ.Κ. και Προϊστάμενος της Εφορείας Εκπαιδευτηρίων κ. **Μιχάλης Γκρουναστίν** στην ομιλία του ευχήθηκε στα παιδιά μια καλή χρονιά με υγεία για όλους και δήλωσε ότι ο αγώνας κατά της πανδημίας είναι εν εξελίξει και είναι ακόμα δύσκολος.

Οι συνθήκες δεν συνιστούν εφησυχασμό. Και τα δύο σχολεία όπως τόνισε έχουν πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας για να προστατεύσουν αποτελεσματικά τα παιδιά. Αναφέρθηκε επίσης στον εμβολιασμό του προσωπικού και δήλωσε ότι μέσα στην εβδομάδα θα λάβουν και την δεύτερη δόση του εμβολίου. Χαιρετισμό απεύθυνε η **κα. Ελένη Οικονόμου** Γενική Γραμματέας του Ιδρύματος Αμπέτ μεταφέροντας το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου

Αρχιεπισκόπου Σινά κ.κ. **Δαμιανού**, όπως επίσης και η Υποδιευθύντρια της Αμπέτεια σχολής **κα. Λιάκου Μαρία** η οποία ευχήθηκε μια υγιή σχολική χρονιά καλωσορίζοντας και αυτή από την μεριά της τα παιδιά της πρώτης Γυμνασίου στο οικείο όπως τόνισε σχολικό περιβάλλον. Ο νέος διευθυντής της Αχιλοπούλεια σχολής κ. **Βασίλης Λάγιος** καλωσόρισε τους μαθητές του σχολείου και ειδικά τα παιδιά της πρώτης δημοτικού που αυτή την χρονιά έχουν το πρώτο τους σχολικό ξεκίνημα και απευθυνόμενος σε

όλους τους μαθητές είπε χαρακτηριστικά ότι το σχολείο είναι για όλους μια αγκαλιά που θα τους βοηθήσει να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες για να πάνε μπροστά στην ζωή τους.

Τέλος από την μεριά των εκπαιδευτικών η **κα. Ταμπάκη Ελένη** νέα νηπιαγωγός της Αχιλοπούλεια σχολής ευχήθηκε σε όλους μια χαρούμενη και υγιή σχολική χρονιά. Στον Αγιασμό παρέστησαν επίσης και ο Κοινοτικός Επίτροπος και πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων κ. **Λεωνίδα Φοντριέ**, ο κ. **Χρίστος Παπαδόπουλος** Διευθυντής του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου και η **κα. Κωνσταντίνα Γεδεών** Οικονομική Διευθύντρια του Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου.

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της τελετής, που φανερώνει την ζωντανή σχέση και την αγάπη της παροικίας με την μητέρα πατρίδα αλλά και με την Αίγυπτο ήταν η ανάκρουση των Κεθνικών ύμνων της Ελλάδας και της Αιγύπτου μαζί με την έπαρση της Ελληνικής σημαίας από ένα μικρό μαθητή του δημοτικού. Μετά το πέρας τους αγιασμού ακολούθησε κέρασμα προς τους παρευρισκόμενους στα γραφεία του Διευθυντού κυρίου Λάγιου.



Επίσημη πρώτη συνάντηση με τον νέο Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Α. Κατσανιώτη είχαν από κοινού οι Πρόεδροι των Ελληνικών Κοινοτήτων κ.κ. Καβαλής και Σιόκας

Andreas Katsaniotis @katsani... · 14 ώ
Συνάντησα σήμερα τους Προέδρους των μεγάλων και ιστορικών **Ελληνικών Κοινοτήτων της Αλεξανδρείας και του Καΐρου, Ιωάννη Σιόκα και Χρήστο Καβαλή.** Διαβεβαίωσα τους δύο Προέδρους ότι θα είμαι στο πλευρό των Ελλήνων που ζουν και προοδεύουν στην Αίγυπτο. **@GreeceMFA**



(συνέχεια από την 1^η σελίδα)

εξελιγείς που ταλαιπώρησαν τις δύο κοινότητες.

Οι δύο Πρόεδροι τόνισαν ότι οι κοινότητες είναι οικονομικά αυτόνομες αλλά έθεσαν από κοινού την ανάγκη ουσιαστικής συμπαράστασης της Ελληνικής Πολιτείας στα θέματα της Παιδείας, την εύρεση λύσης στο σοβαρό θέμα της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των Αιγυπτιακών, όπως και στο πρόβλημα της απόδοσης υπηκοότητας.

Από την πλευρά του, ο νέος Υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε προς τους κ.κ. Καβαλή

και Σιόκα ότι θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να αμβλυνθούν τα προβλήματα και να δοθούν οριστικές λύσεις στα χρονίζοντα θέματα και τους διαβεβαίωσε, όπως ανέφραξε και στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, ότι θα είναι στο πλευρό των Ελλήνων που ζουν και προοδεύουν στην Αίγυπτο. Τόνισε επίσης ως θετικό στοιχείο προώθησης των ζητημάτων που αφορούν τις δύο κοινότητες, το γεγονός ότι οι σχέσεις των δύο κρατών είναι αυτή την περίοδο στην καλύτερη τους φάση και προτίθεται να αξιοποιήσει αυτήν την δυναμική πορεία προς το κοινό όφελος. Στο περιθώριο της προγραμματισμένης συνάντησης οι δύο πρόεδροι των Ελληνικών κοινοτήτων συναντήθηκαν και με τον Υφυπουργό **Μεταφορών και Υποδομών κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο** τον οποίον ενημέρωσαν για την αλματώδη ανάπτυξη στους τομείς των υποδομών και των μεταφορών που συντελείται στην Αίγυπτο και τον προέτρεψαν, θέτοντας τους εαυτούς τους αρωγούς σε αυτή την προσπάθεια, να ξεκινήσει επίσημο κύκλο επαφών με τους Αιγύπτιους ομολόγους του. Οι δύο Πρόεδροι προσκάλεσαν τον νέο Υφυπουργό Εξωτερικών να επισκεφθεί το Κάιρο και την Αλεξάνδρεια και να συζητήσουν εκ νέου τα θέματα που αφορούν τον Αιγυπτιακό Ελληνισμό.

Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Πατριάρχου Πέτρου Ζ' και του Άκη Αυγουστιάδη



(συνέχεια από την 1^η σελίδα)

Ο Μακαριώτατος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Ορθρου και της Θείας Λειτουργίας που τελέστηκαν σε κλίμα βαθιάς οδύνης και για τους δύο θανόντες. Το έργο του Πατριάρχου Πέτρου Ζ' γνωστό και πλούσιο παρά το σύντομο βίο του. Εργάστηκε άοκνα και για πολλά χρόνια στην Αφρικανική ήπειρο μεταφέροντας και διαδίδοντας το μήνυμα του Χριστού. Το έργο που ξεκίνησε ο Πατριάρχης Πέτρος Ζ', δήλωσε στην ομιλία του ο Μακαριώτατος θα το συνεχίσει ο ίδιος με μεγάλη αφοσίωση διότι είναι έργο αγάπης προς τους Αφρικανούς αδελφούς μας.

Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στο διπλό μνημόσυνο. Από την Ελληνική Πρεσβεία παρέστη ο κ. **Γεώργιος Οικονόμου** Γραμματέας Πρεσβείας Β' και ο κ. **Αχιλλέας Μπική** Πρόξενος όπως και εκπρόσωποι της Κυπριακής Πρεσβείας. Φίλοι της οικογένειας και συνάδελφοι του Άκη Αυγουστιάδη από την Ελληνική Πρεσβεία τίμησαν με την παρουσία τους τον αξιόλογο αυτό πάροικο για τον οποίον ο Μακαριώτατος μίλησε μέσα από την καρδιά

του με ζεστά λόγια για την μεταξύ τους σχέση και την εκτίμηση που έτρεφε στο πρόσωπο του, τον οποίον τον θεωρούσε όπως είπε "πνευματικό του παιδί".

Επίσης μετέφερε με τον λόγο του, αγάπη και στοργή στην καρδιά των τριών παιδιών του, προτρέποντάς τους να τον κρατούν ζωντανό στην μνήμη τους και έθεσε τον εαυτό του αρωγό στην πορεία της ζωής τους. Στο μνημόσυνο παρέστησαν μεταξύ άλλων: ο Αντιπρόεδρος της Ε.Κ.Κ. κ. **Μιχάλης Γκρουναστίν**, όπως επίσης και οι κοινοτικοί επίτροποι κ.κ. **Ανδρέας Ρούσσος** και **Λεωνίδα Φοντριέ**, ο πρόεδρος του Ε.Ν.Ο.Κ κ. **Γιώργος Χαγιάτ**, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Αδελφότητας Καΐρου κ. **Αλέκος Καζαμίας** και ο πρόεδρος του Ορθόδοξου Πνευματικού Κέντρου Σούμπρας κ. **Γιώργος Ζουμπούλιδης**. Μετά το πέρας της ακολουθίας ο Μακαριώτατος ξενάγησε τους παρευρισκόμενους στον χώρο στον οποίον αναπαύονται οι Πατριάρχες Αλεξανδρείας, όπου και τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Μακαριστού Πατριάρχου Πέτρου Ζ'.

Η ακολουθία μεταδιδόταν σε πραγματικό χρόνο από τον «Φάρο της Ομογένειας».