

## Πώς Ξεκίνησα.

### Μικρό ιστορικό της ίδρυσης του Προσκοπισμού στο Κάιρο<sup>1</sup>.

Μια Κυριακή του Απριλίου του 1911, ευρισκόμενος στο Εδιμβούργο της Σκωτίας για εμπορικές μου υποθέσεις, είδα να παρελαύνουν στον κεντρικό δρόμο της πόλης περί τα 500 παιδιά, ομοιόμορφα ντυμένα με κοντάρια στα χέρια. Τόσο ενθουσιάστηκα από το αρρενωπό τους ήθος και το στρατιωτικό τους βάδισμα ώστε μου ήρθε η ιδέα για την ίδρυση μίας παρόμοιας οργάνωσης για τα Ελληνόπουλα του Καΐρου. Γι'αυτό και επειδή διέθετα χρόνο, έκανα αίτηση προς το Συμβούλιο των Προσκόπων του Εδιμβούργου και ζήτησα να καταταχθώ σαν βοηθός Αρχηγού σε μία ομάδα Προσκόπων, για να μελετήσω προσωπικά την οργάνωση αυτών, γνωστοποιώντας τους την επιθυμία μου, με την επιστροφή μου, να προχωρήσω στην ίδρυση παρόμοιας οργάνωσης για την Ελληνική νεολαία του Καΐρου. Η αίτησή μου έγινε δεκτή και με δέχτηκαν ως βοηθό Αρχηγού στην 3<sup>η</sup> Ομάδα του Εδιμβούργου. Μετά την πάροδο σχεδόν μηνών τελείωσα τις εμπορικές μου υποθέσεις στο Εδιμβούργο και επέστρεψα με ακλόνητη την απόφαση να προχωρήσω στην ίδρυση Προσκοπικού Σώματος στο Κάιρο. Με την επιστροφή μου, το πρώτο μου μέλημα ήταν να οργανώσω το γραφείο των εργασιών μου, το οποίο με απασχόλησε αρκετό διάστημα και έτσι μπήκαμε στο 1912 με την κύρηξη του ελληνοτουρκικού πολέμου, με αποτέλεσμα να μη βρώ χρόνο να πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Τον ελληνοτουρκικό πόλεμο ακολούθησε ο ελληνοβουλγαρικός. Ενώ διαρκούσε ο ελληνοβουλγαρικός πόλεμος, έγραψα στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων στην Αθήνα και ζήτησα την άδεια και γενικές πληροφορίες για την ίδρυση Προσκοπικού Σώματος στο Κάιρο. Επειδή δεν έλαβα απάντηση έγραψα στον αγαπητό μου φίλο Αντώνιο Κόκκινο, ο οποίος είχε ήδη ιδρύσει στην Αλεξάνδρεια δύο Ομάδες Προσκόπων. Η επαφή μου με τον φίλο μου Κόκκινο είχε διπλό αποτέλεσμα. Αφενός μεν μου έδωσε πολλές θετικές και ωφέλιμες πληροφορίες, αφετέρου δε με ενθάρρυνε να εμμείνω στην απόφαση μου και χρησιμοποίησε τον εαυτό του για παράδειγμα. Επέστρεψα από την Αλεξάνδρεια γεμάτος ενθουσιασμό και ελπίδα και τον Ιούλιο του 1913, μετά από αίτησή μου στην Κοινότητα Καΐρου, μου παραχώρησαν την Αθανασάκειο Αίθουσα για την περίοδο των διακοπών των μαθημάτων. Στο τέλος του μήνα κάλεσα την νεολαία του Καΐρου, δια των Ελληνικών εφημερίδων, να προσέλθει στις τάξεις του Προσκοπισμού, εγκαθιστώντας το γραφείο και το Αρχηγείο στην Αθανασάκειο Αίθουσα. Τα παιδιά του Καΐρου έσπευσαν αθρόα να γραφούν και ο αριθμός των εγγραφέντων έφθασε και ξεπέρασε κατά πολύ τον αναμενόμενο. Εγγράφησαν περί τα 400 παιδιά. Στο τέλος Αυγούστου έκλεισα τις εγγραφές, αλλά ο μεγάλος αριθμός των παιδιών με έκανε σκεπτικό.

1. Άρθρο του Μάρκου Λιούφη στο περιοδικό "Έσο Έτοιμος", Παράρτημα Βαθμοφόρων, τεύχος 12, Τόμος Α, Απρίλιος 1952.



Ο Μάρκος Λιούφης