

εξέφρασαν ιδιαίτερως την ευαρέσκεια τους για το ευθαλές παράστημα και την καλή διοργάνωση των Ελλήνων Προσκόπων. Σημειωτέον ότι οι Έλληνες Πρόσκοποι είμαστε οι πολυπληθέστεροι των υπόλοιπων Σωμάτων.

Μετά το τέλος της επιθεώρησης, ο Στρατηγός Baden Powell απευθυνόμενος στους Προσκόπους όλων των Εθνών είπε:

«Αγαπητοί μου Πρόσκοποι,

Είμαι ευτυχής που σας βλέπω εδώ συγκεντρωμένους όλους μαζί και συναδελφωμένους. Το ομολογώ ότι δεν ήλπιζα, ότι εδώ στο Κάιρο θα έβρισκα τόσο πολλούς Προσκόπους και τόσο καλά οργανωμένους. Πιστεύω ότι όλοι θα είστε καλοί Πρόσκοποι και ότι έχετε την πλήρη συναίσθηση των καθηκόντων σας, έχοντας σαν αρχή τη βάση επί της οποίας στηρίζεται όλο το προσκοπικό οικοδόμημα, το «βοηθάτε αλλήλους». Είναι ευνόητο ότι τα έθνη είναι συναδελφωμένα, όπως εσείς τώρα είστε με αδελφική αγάπη μαζεμένοι όλοι εδώ και όταν το έθνος βοηθά το ένα το άλλο, όπως βοηθούνται οι Πρόσκοποι μεταξύ τους, τότε ο πόλεμος, το στίγμα αυτό του πολιτισμού, δεν θα υπάρχει. Αυτό δηλαδή που επιδιώκει να πετύχει ο Προσκοπισμός.

Τον Αύγουστο του παρελθόντος έτους είχαμε στην Αγγλία μια διεθνή Προσκοπική Συγκέντρωση, το «Jamboree», στην οποία παρέστησαν Πρόσκοποι 26 διαφορετικών εθνών, απ' όλα τα μέρη του κόσμου. Βεβαίως ήταν πολλοί περισσότεροι από εσάς και έζησαν λίγες ημέρες στο ίδιο στάδιο αγαπημένοι και συναδελφωμένοι. Την ίδια εντύπωση έχω βλέποντας σας εδώ όλους και δεν κρύβω τη χαρά μου να διακρίνω μεταξύ των Σωμάτων Γάλλους, Έλληνες, Ιταλούς και Αιγύπτιους.

Τώρα δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο στον ήλιο και σας εύχομαι κάθε ευδοκίμηση και πρόοδο στον Προσκοπισμό, έχοντας σαν βάση της Προσκοπικής εργασίας το «βοηθάτε αλλήλους».

Τους ωραίους και μεγάλης σημασίας αυτούς λόγους του Στρατηγού χειροκρότησαν ενθουσιασμένοι όλοι οι Πρόσκοποι.

Μετά το λόγο του Επίτιμου Γενικού Αρχηγού μας, τα Σώματα αποσύρθηκαν στα προκαθορισμένα μέρη για εκτέλεση προσκοπικής εργασίας, την οποία αργότερα θα επιθεωρούσε ο Στρατηγός.

Από τα Σώματα οι Γάλλοι και οι Ιταλοί ελάχιστα επέδειξαν, οι Άγγλοι ασκήθηκαν στις κραυγές των ενωμοτιών, οι Αρμένιοι έκαναν γεφυροποιία και οι Αιγύπτιοι μαγειρική.

Το δικό μας Σώμα έκανε ένα καταυλισμό επί ανωμάλου εδάφους εντός 5 λεπτών της ώρας, επίδειξη πρώτων βοηθειών και σήματα με το διεθνές αλφάβητο.

Μόλις ο Στρατηγός πλησίαζε με τη συνοδεία του στο σημείο του καταυλισμού μας, η διμοιρία των τύμπανων - σαλπικτών έπαιξε μεγαλοπρεπώς χαιρετισμό, για τον οποίο ο Επίτιμος Γενικός Αρχηγός μας έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Επιθεώρησε κατόπιν τον καταυλισμό, εξέφρασε τον θαυμασμό του για την κανονικότητα και ζύγιση των αντισκόνων λαμβάνοντας υπόψη τη διαμόρφωση του εδάφους, προσθέτοντας ότι ο δια αντισκόνων καταυλισμός είναι πολύ πρακτικός για προσκόπους. Αφού παρακολούθησε στη συνέχεια την παροχή πρώτων βοηθειών και τα σήματα, αρκέστηκε να πει στους Αρχηγούς που τον περιστοίχιζαν τα πολύ κολακευτικά για το Σώμα μας λόγια «Φαίνεται ότι αυτοί οι Πρόσκοποι ξέρουν πολύ καλά τη δουλεία τους» και αποχωρώντας για τη συνέχεια της επιθεώρησης και των υπόλοιπων Σωμάτων συνεχάρη και πάλι τον Έφορο και τους Αρχηγούς για την καλή οργάνωση.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, επιβίβαστηκε μετά της Λαίδης Powell σε ένα αυτοκίνητο και αναχώρησε για το σταθμό του τρένου προκειμένου να αναχωρήσει με την αμαξοστοιχία για την Αλεξάνδρεια.

Τα Σώματα, αφού χαιρέτησαν το Στρατηγό, άρχισαν να αναχωρούν και έτσι έληξε η πρωτοφανής και αλησμόνητη διεθνής Προσκοπική συγκέντρωση.

Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Καΐρου, για να συμπληρώσει τον εορτασμό αυτού του ευτυχούς γεγονότος, της επιθεώρησης



Από αριστερά Κ. Νίσκος Πρόξενος, Π.Κοκκινάκης Τ.Ε. Πόρτ Σάιντ, Μάρκος Λιούφης Π.Ε. Καΐρου, Baden Powell
 قنصل اليونان بورسعيد وبنايوتي كوكيناكي مفوض منطقة بورسعيد وماركو ليوفيس مؤسس الكشافة اليونانية بالقاهرة ومؤسس الحركة الكشفية العالمية الموراد بادن باول